

Πρωτοπρεσβυτέρου Πέτρου Λαπαθιώτη, **Οι Άγιοι Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι
Πέτρος και Παύλος.**

Όσο οι δύο Απόστολοι ζούσαν, θέλησαν μερικοί να τους διχάσουν. Ανάλογα με τις θρησκευτικές τάσεις, ορισμένοι έκαναν σημαία πότε τον ένα και πότε τον άλλον Απόστολο. Μερικοί ισχυρίζονταν «*Εμείς είμεθα του Κηφά, του Πέτρου*» άλλοι έλεγαν «*εμείς είμεθα του Παύλου*» (Α΄ Κορ. 1,12). Ορισμένοι από τους φανατικούς ιουδαϊζοντες θέλησαν να εκμεταλλευθούν τον θερμό, αλλά απονήρευτο Πέτρο, για να τον κάνουν αρχηγό στον εξοντωτικό κατά του Παύλου πόλεμο, νομίζοντας έτσι ότι πως θα έπλητταν τον Απόστολο των εθνών.

Σύντομα ο Πέτρος κατάλαβε την παγίδα και συμφιλιώθηκε με τον Παύλο. Απομόνωσε τους διασπαστές της ενότητας του σώματος του Χριστού που ήθελαν να αλλοιώσουν το γνήσιο πνεύμα του Ευαγγελίου. Ο Πέτρος ονομάζει τον Παύλο «*άγαπητόν αδελφόν*» (Β΄ Πετρ. 3,15). Και ο Παύλος δίνει ιδιαίτερη σημασία και τιμή στον κορυφαίο Πέτρο, που ήταν ένας «*των δοκούντων στύλους εΐναι*» (Γαλ. 2,9).

Η Εκκλησία όρισε να τιμούνται μαζί οι δύο μεγάλοι Απόστολοι. Σ΄ ένα από τα ιδιόμελα στιχηρά του εσπερινού της εορτής τους ψάλλει «*Ποίοις εύφημιών στέμμασιν, άναδήσωμεν Πέτρον και Παῦλον; Τους διηρημένους τοΐς σώμασι και ήνωμένους τῷ πνεύματι ...*».

Και οι δύο εκλήθησαν κατά θαυμαστό τρόπο. Ο ένας, ο Απόστολος Παύλος, ήταν σκηνοποιός, και από τότε που τον κάλεσε ο Θεός, η τέχνη του πήρε πνευματικό νόημα, έστηνε παντού «*την σκηνήν την άληθινήν*» (Εβρ. 8,2) την σκηνή της Εκκλησίας. Κάθε καρδιά πιστού την μετέτρεπε σε σκηνή, όπου σκήνωνε η Χάρις του Χριστού. Ο Απόστολος Πέτρος ήταν ψαράς και από τότε που τον κάλεσε ο Κύριος ψάρευε ψυχές με τη θεία σαγήνη και τα θαύματά του και τις οδηγούσε στο σκάφος της Εκκλησίας. «*Από τοῦ νῦν άνθρωπους ἔση ζωγρῶν*» (Λουκ. 5,10).

Ήταν και οι δύο θαύματα της χάριτος του Θεού. Ο ένας αρνητής ο άλλος φονευτής. Ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό μπροστά σ΄ ένα κοριτσάκι «*οὐκ οΐδα τὸν ἄνθρωπον*» (Ματθ. 26,72). Ο Παύλος δίωξε τον Χριστό και ήταν ο φανατικότερος και φονικός εχθρός του Χριστού και των μαθητών Του.

Σημασία κυρίως έχουν τα δάκρυα της μετανοίας που συχνά έτρεχαν από τα μάτια του Πέτρου και του Παύλου. Όσες φορές ο Πέτρος άκουε λάλημα πετεινού, έκλαιγε, όπως έκλαιγε πικρώς την πρώτη φορά, τη νύκτα της Μεγάλης Πέμπτης (Ματθ. 26,75). Και ο Παύλος, όσες φορές θυμόταν τι έκανε ως διώκτης της Εκκλησίας, αναστέναζε και με βαθειά συναίσθηση έλεγε: «*Οὐκ εΐμι ικανός καλεΐσθαι Απόστολος*» (Α΄ Κορ. 15,9).

Ο Πέτρος ήταν αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας της μεγαλοσύνης των θαυμάτων και της αγάπης του Χριστού *«ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος»* (Β΄ Πετρ.1,16).

Αγάπη στον Χριστό σημαίνει υπακοή στον Χριστό. Απαντά στον Χριστό ο Πέτρος *«ἐπί δε τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον»* (Λουκ. 5,5).

Αγάπη στον Χριστό σημαίνει ονειδισμοί. Λέγει πάλιν ο Πέτρος *«Εἰ ὀνειδίξεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ μακάριοι»* (Α΄ Πέτρ.4,14). Ο Πέτρος εσταυρώθη και ο Παύλος απεκεφαλίσθη.

Αγάπη στον Χριστό σημαίνει σεμνότητα. Όταν ο Πέτρος, ημίγυμνος, ψάρευε στη λίμνη της Τιβεριάδος και διαπίστωσε ότι ο Αναστάς Κύριος στεκόταν στον αιγιαλό, αμέσως έριξε πάνω του *«τὸν ἐπενδύτην»* και σκέπασε την γυμνότητά του (Ιω. 21,7).

Αγάπη στον Χριστό σημαίνει ομολογία Χριστού. Μετά την Πεντηκοστή ράβδισαν τους Αποστόλους και τους παρήγγειλαν να παύσουν να ομιλούν για το όνομα του Χριστού. Ο Πέτρος απάντησε *«Οὐ δυνάμεθα ἄ εἶδομεν καὶ ἠκούσαμεν μη λαλεῖν»* (Πραξ. 4,20).

Αγάπη στον Χριστό σημαίνει και μαρτύριο αίματος. Μετά την ανάστασή Του ο Κύριος διαπιστώνοντας τη θερμή αγάπη του Πέτρου, του προείπε το μαρτυρικό του τέλος *«Ὅταν δὲ γηράσης ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις»* (Ιω.21,18).

Η τριπλή ερώτηση του Κυρίου στον Απόστολο Πέτρο απευθύνεται και σε μας: *«Σίμων, Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με πλεῖον τούτων;»* (Ιω. 21,15) Είμαστε έτοιμοι να του απαντήσουμε; *«Ναι Κύριε, σε αγαπῶ»*. Αλλά ο Χριστός, που γνωρίζει πόσο εύκολα ο δείκτης της αγάπης μας μετακινείται και πόσες φορές από δειλία και καιροσκοπισμό Τον αρνούμαστε και Τον προδίδουμε, επιμένει στην ερώτηση: *«φιλεῖς με;»*.

Ναι Κύριε! Θέλουμε και αγωνιζόμαστε να Σε αγαπούμε πάνω από όλα και από όλους. Αγωνιζόμαστε να ανταποκριθούμε στην Παναγάπη Σου και θέλουμε η αγάπη μας να είναι κορυφαία, όπως η αγάπη των δύο Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων σου!