

## Η α' και β' εύρεση της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου

*Ιεροδιακόνου Ιωάννη Χατζημιχαήλ*

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος αποτελεί μια πολύ σημαντική μορφή για την Εκκλησία μας. Ο ίδιος ο Κύριος μαρτύρησε περί αυτού με τα εξής λόγια : *«ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ»*. Αυτός λοιπόν ο σπουδαῖος ἄνδρας, που εγκωμιάστηκε από τον ίδιο τον Κύριο, αυτό το *«πτηνό της ερήμου»*, ο επίγειος ἄγγελος, ο μάρτυρας, ο Απόστολος και ομολογητής, ο μέγας κήρυκας του Ευαγγελίου και της μετανοίας, αποτέλεσε τον Πρόδρομο του Χριστού οδηγώντας τους πιστούς στον *«Ἥλιο της δικαιοσύνης»* δίνοντας ακόμα και τη ζωή του για την αλήθεια του Ευαγγελίου του Χριστού.

Μετά, λοιπόν, και τον αποκεφαλισμό του Προδρόμου, οι μαθητές του παρέλαβαν το σεπτό λείψανό του και το ενταφίασαν. Η Τίμια Κάρα του Αγίου βρέθηκε για πρώτη φορά στο σημείο του μαρτυρίου, δηλαδή πλησίον του ανακτόρου του Ηρώδου, από δύο μοναχούς στους οποίους είχε εμφανιστεί ο ίδιος ο Άγιος. Στη συνέχεια περιήλθε στα χέρια κάποιου κεραμέως, ο οποίος τη μετέφερε στο σπίτι του για ευλογία στην Έμεσσα της Συρίας. Όταν επρόκειτο να πεθάνει, την εμπιστεύτηκε στην αδερφή του, την οποία νουθέτησε να μην τη δώσει σε κανένα, ούτε να αφήσει κανένα να τη δει.

Όταν, όμως, πέθανε και εκείνη, αφού την πήραν διάφοροι, τελικά έπεσε στα χέρια κάποιου Ευσταθίου ιερομόναχου, ο οποίος πίστευε στην κακοδοξία του Αρειανισμού. Εκείνος, τότε, απέδωσε τα θαύματα της Τιμίας Κάρας στην κακόδοξη πίστη του και οι Ορθόδοξοι κάτοικοι της περιοχής τον εκδίωξαν. Η Κάρα του Αγίου έμεινε σε μια σπηλιά, εκεί όπου την άφησε ο Ευστάθιος, μέχρι την εποχή του Μάρκελου αρχιμανδρίτη και Ουρανού επισκόπου της Έμμεσσας (431 μ.Χ.). Τότε, πάλι δια θείας αποκαλύψεως, ξαναβρέθηκε και μεταφέρθηκε στην εκεί Εκκλησία όπου ενήργησε πολλά θαύματα.

Την 1<sup>η</sup> και 2<sup>η</sup> εύρεση, λοιπόν, της Τιμίας Κάρας του Προδρόμου εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία την 24<sup>η</sup> του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους, ενώ στις 25 του Μάη επιτελεί τη μνήμη της 3<sup>ης</sup> εύρεσης της Τιμίας Κάρας, η οποία έγινε στα Κόμμανα της Καππαδοκίας από κάποιον ιερέα. Η Κάρα του Αγίου, τότε, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη όπου την υποδέχτηκαν ο αυτοκράτορας, ο Πατριάρχης, όλος ο Ορθόδοξος κλήρος και ο λαός της Πόλης και, αφού την προσκύνησαν, την τοποθέτησαν στον εκεί ναό.

Η Τίμια Κάρα του Προδρόμου βρίσκεται σήμερα τεμαχισμένη σε διάφορους τόπους όπως επίσης και τα υπόλοιπα σεπτά του λείψανα, χαρίζοντας έτσι στους πιστούς την *«ίαση ψυχών και σωμάτων»* και αναβλύζοντας ευλογία και Χάρη του Αγίου Πνεύματος.